



Brännkyrka församling,
där tid och evighet möts

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är Brännkyrka församlings grundläggande dokument som ska vägleda vår verksamhet och inriktning under de kommande fyra åren. Församlingsinstruktionen ska fungera som underlag för budget och målarbete.

Syfte

Ur kyrkoordningen, inledningen till den andra avdelningen:

Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas.

Inledning

*Det är i honom vi lever, rör oss och är till.
Apg 17:28*

Guds kärlek, som fått ett ansikte i Kristus, omfattar allt och alla. Gud är närvarande i vår verklighet och söker relation med människan. Som kyrka har vi att göra Guds kärlek synlig och möjlig att bejaka. Relationer byggs, möten sker och gemenskap formas som stärker vår tillit till att Gud delar våra liv och behöver oss i världen.

Vision

Vi vill vara en kyrka genom hela livet, för alla åldrar, för livet i alla dess skeden och för människor med alla slags erfarenheter. Ledordet är *öppenhet*.

Vi vill vara en kyrka som tar människors längtan efter mening och tillhörighet på allvar och som litar till att Guds vägar till människan är många. Ledordet är *mångfald*.

Vi vill vara en kyrka som, precis som Jesus, alltid är öppen för att möta människan där hon är, också i obekanta trakter. Ledordet är *på väg*.

Omvärldsbeskrivning

Historiskt är Brännkyrka församling en landsbygdsförsamling men alltsedan Stockholms förorter växte fram under 1950- och 60-talen har församlingen utvecklats till en del av en urban storstadsmiljö.

Församlingen hade 49 062 invånare vid årsskiftet 2021/2022. Av dessa var 43,9 procent (21 523 personer) medlemmar i Svenska kyrkan.

Av de boende i Brännkyrka församling är omkring 20 procent barn och unga i åldern 0-15 år medan 15 procent är 65 år eller äldre. Vidare har församlingen närmare 50 procent ensamhushåll, med eller utan barn.

Den inflyttning som länge präglade församlingen förstärks nu genom stark bostadsexpansion i Älvsjöstaden, Solberga och Östberga, områden som under lång tid saknat kyrklig närvaro.

Genomströmningen av boende är också betydande.

Det finns tydliga socioekonomiska och demografiska skillnader mellan stadsdelarna i församlingen.

Infrastruktur som vägar, järnväg och pendeltåg har bidragit till att församlingen blivit uppdelad. Nu planeras för två större infrastrukturprojekt som kommer att binda samman församlingen med Stockholms city och - inte minst viktigt - församlingens olika delar med varandra.

Med byggstart 2025 kommer en ny tunnelbanelinje byggas mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Planerad invigning är till 2034 och inom församlingen blir det två stationer, Östbergahöjden och Älvsjö station. Spårväg Syd får en sträckning mellan Flemingsberg och Älvsjö. Planerad invigning är till 2030 och inom församlingen planeras fem stationer, Vantörsvägen, Fruängen, Mickelsbergsvägen, Kämpetorpsskolan och Älvsjö station.

Redan idag är det cirka 60 000 på- och avstigningar dagligen vid Älvsjö station och knappt 30 000 vid Fruängen. Satsningen på ny infrastruktur kommer att bidra till att Älvsjös mer centrala delar med Älvsjö station får en större betydelse.

Brännkyrka församling har två kyrkor, Brännkyrka kyrka och Vårfrukyrkan, med anslutande gemenskaps-, verksamhets- och kontorslokaler. Lokalerna har ändamålsenlig inredning och utrustning.

I båda kyrkorna finns en rik och bred verksamhet. Brännkyrka kyrka präglas av ett regelbundet gudstjänstliv, många kyrkliga handlingar, konserter samt större arrangemang utomhus, men också av gruppverksamhet med alla åldrar. Vårfrukyrkan har prägel av en vardagskyrka med alla åldrar där en mängd mötesplatser erbjuds under vardagar och helger. En stor del av församlingens ungdomsverksamhet har sin hemvist här, Det som sker i och kring våra kyrkor är av stort värde och ska förvaltas och utvecklas med omsorg.

Kyrkofullmäktige har under 2022 fastställt en lokalförsörjningsplan och underhållet av fastigheterna följer en fastställd och långsiktig plan.

Församlingen har under de senaste åren genomfört investeringar för att minska energiförbrukningen, producera egen solenergi samt att helt frigöra sig från fossil energi.

Församlingen har 34 anställda och personalomsättningen är 11,9%. Bemanningen speglar på ett balanserat sätt verksamhetens behov och vidare tillämpas kollektivavtal med tillhörande omställningsavtal.

Ekonomi är god och för de kommande tre åren ligger kyrkoavgiften på en stabil nivå. Församlingen är i princip skuldfri, har en soliditet på 95,4% och det egna kapitalet motsvarar dubbla målkapitalet.

Omvärldsanalys

I och med de två infrastrukturprojekten ser vi hur de olika delarna av församlingen binds samman. En sådan rörelse vill vi göra med församlingslivet efter några turbulenta år och en pandemi.

Vi behöver bindas samman genom en tydlig gemensam bild och inriktning av vårt uppdrag som kyrka. Vi menar att ledorden – *öppenhet, mångfald* och *på väg* ger uttryck för den församling som vi ska vara nu och framåt. En kyrka genom hela livet, som tar människors längtan på allvar och som möter människan där hon är.

Viktigt är att ta vara på den relativt starka dopsed som fortfarande finns i vår församling. Vi ser sjunkande doptal i hela Svenska kyrkan, vilka förstärkts under pandemin, det vi kallar "dopskuld".

Dessutom är det, i en tid av global uppvärmning och klimathot, helt nödvändigt att ta både människors oro, men också dess vilja att engagera sig, på största allvar. Den av kyrkostyrelsen antagna "Färdplan för klimatet" samt biskopsbrevet om klimatet får bli vägledande.

Vi vill också ha med oss värdet och behovet av samverkan mellan ideella och anställda medarbetare i vårt arbete framåt.

Utifrån detta formulerar vi två huvudmål:

- Att möta fler människor, som bor och vistas, i Älvsjöstaden, Solberga och Östberga, för att öka medvetenheten om att kyrkan finns och vad den kan ge.
- Att stärka människors uppfattning om värdet av dopets gåva och uppnå minst samma dopfrekvens som innan pandemin.

Med visionen som utgångspunkt och ovan redovisade analys av vår omvärld samt våra två huvudmål konkretiserar vi därför följande pastorala program.

Det pastorala programmet - GUDSTJÄNST

I gudstjänsten blir vi påmind om att det är i Gud vi lever, rör oss och är till, gemenskap formas och tillit stärks att Gud delar våra liv och behöver oss i världen. Gudstjänstlivet ska präglas av ledorden öppenhet, mångfald och på väg.

Mål för gudstjänstlivet

Antalet dopgudstjänster ska öka så att vi minst når samma nivå som innan pandemin, bland annat genom en väl förankrad doppastoral.

Prioritera barn och ungas plats i gudstjänsten, till exempel genom att göra barn och unga till gudstjänstvärdar.

Det pastorala programmet – UNDERVISNING

Gud har fått ett ansikte i Kristus och söker varje människa där hon är. Då relationer byggs och möten sker kan berättelsen berättas, livstolkning ske och tro fördjupas. Ledorden öppenhet, mångfald och på väg blir oss till hjälp.

Mål för undervisning

Öka antalet döpta och konfirmerade i alla åldrar, bland annat genom att erbjuda en möjlighet att vandra och växa från liten till vuxen människa och detta genom en rik "palett" av mötesplatser som innefattar samtal, konstnärliga uttryck och kroppslig gestaltning.

Det pastorala programmet - DIAKONI

Diakoni är att gå i Jesu fotspår och ge Guds kärlek ansikte, händer och fötter. Ett diakonalt förhållningssätt präglar en trovärdig kyrka. Orden öppenhet, mångfald och på väg är vägledande.

Mål för diakonin

Etablera närvaro i Älvsjöstaden, Solberga och Östberga.

Utveckla och fördjupa samverkan med samhällets institutioner och aktörer.

Det pastorala programmet - MISSION

Gud är närvarande i vår värld och delar människans verklighet. Precis som Jesus var, ska kyrkan vara på väg till människan och inbjuda till gemenskap och tillhörighet. Ledorden öppenhet, mångfald och på väg blir viktiga.

Mål för mission

Öka medvetenheten i Älvsjöstaden, Solberga och Östberga om att kyrkan finns och har något att ge.

Stärka människors uppfattning om värdet av dopets gåva.

Handlingsplan för lärande och undervisning

Att lära sig om kristen tro handlar om färdigheten att lägga trons perspektiv på livet, samhället och världen. Den färdigheten är förknippad med ett grundläggande kunskapsstoff och erfarenheter av Guds omsorg om oss människor och sin skapelse.

Kunskap består av fyra dimensioner: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. ("och lär dem..." Ett biskopsbrev om lärande och undervisning, 2021,s.25)

Vi vill med ett öppet och inkluderande förhållningssätt skapa och utveckla ett lärande som stärker delaktighet för alla åldrar och i alla delar av församlingens liv. Detta gör vi genom att läsa och samtala, berätta och gestalta bibelns berättelser.

Undervisning och lärande ryms i alla verksamheter som i öppna förskolan, babysång, barnkörer, konfirmand- och ungdomsgrupper, samtalsgrupper, sopplunch, hembesök, enskilda samtal, själavård och i gudstjänster.

Kyrkans undervisning sker i ett ömsesidigt lärande där människor i teori och i praktik växer i ansvar och utifrån dopet navigerar i en riskfylld värld.

("och lär dem..." Ett biskopsbrev om lärande och undervisning, 2021,s.13)

Omvärldsbeskrivning och omvärldsanalys

Kunskapen om kristen tro sjunker och kännedomen kring bibelns berättelser och kyrkans grund är avtagande. Samtidigt är de existentiella frågorna och det andliga behovet stort i alla åldrar. Som kyrka vill vi erbjuda en mötesplatsplats för lärande och undervisning i alla delar av församlingens liv.

Mål

- Öka antalet dop i alla åldrar.
- Öka antal konfirmander, såväl ungdomar som vuxna.
- Öka möjligheterna att mötas i lärande, undervisning och tro över åldersgränser, såsom sker bland annat på församlingens församlingsläger.

Barnkonsekvensanalys

Enligt kyrkoordningen har barn och unga en särställning i kristen tro. Barnens bästa ska beaktas i församlingens alla verksamheter och beslut.

I församlingsinstruktionen nämns och prioriteras barn och ungdom genom satsningen på dop, i vision och mål gällande gudstjänstliv, samt i handlingsplanen för lärande och undervisning.

De visioner och mål som har satts upp i församlingsinstruktionen tar hänsyn till fördjupning och utveckling gällande barns och ungdomars andliga växt och meningsskapande i sin tillvaro, enligt artikel 6 i FN:s konvention om barns rättigheter.

MÅL:

Kontinuerliga samtal, utvärderingar, intervjuer med barn i vår verksamhet och bland boende i församlingen, syftande till att utgå från barns perspektiv, behov och rättigheter enligt FN:s barnkonvention, artikel 2, 3 och 12.

Erbjuda barn i alla åldrar en kristen gemenskap och fördjupning för att närma sig barns existentiella frågor.

Församlingen ska i all verksamhetsutveckling och alla beslut göra en barnkonsekvensanalys och utgå från FN:s konvention om barns rättigheter, artikel 2, 3, 6, och 12. I möjligaste mån ska beslut fattas i hänsyn till både kortsiktiga och långsiktiga effekter för barn och unga.

Denna barnkonsekvensanalys utgår från det färdiga dokumentet och har inte varit en del av processen med att ta fram församlingsinstruktionen.

